



2013

har varit något av ett jubileumsår för oss.

Dels var det 50 år sedan den första hunden från kenneln föddes: *skotten Vendettas Great Mail Train Robbery*, sedemera Nordisk Champion.

Dels firade vår husse jämna år i januari och hade strax innan utsetts till Honnördomare av SKK och blivit uppvaktad med diplom och blommor.



Utställningssäsongen för min del inleddes i Västerås i april där jag bl.a. hade dessa svarta Schnauzer som vinnare.



Jag dömde även PoS schnauzer och Russkij Toy terrier.

På hemmaplan introducerades en gullig norwichterriervalp som barnbarnet Marcus införskaffat.. Griffonerna var måttligt roade. .



Barn nr 3 Jesper to studenten.

Barn nr 4,5 och 6 var med på kattutställning.

Väninnan Brynja från Island dömde inofficiellt i Norrtälje.





Sommarens stora begivenhet var dubbelutställningarna i Tvååker i juli

Min egen tik Gissa blev Champion och BIM

Hennes mor Elsa blev Best n Show på griffonspecialen. Och hennes korthåriga bror blev BIS – 3.



Jag bodde på jättetrevliga Ästad Gård.





En mycket trevlig begivenhet för mig var att få döma valparna på Cairnterrierklubbens 50 års jubileum.

Det hölls i augusti i den vackra stadsparken i Hjo i lummig grönska och med utsikt över Vättern.



Utställningen var välbesökt av såväl unga som gamla cairnentusiaster.

Man hade ett digert program och avslutade med en flott jubileumsmiddag.



© Sóley Ragna



© wheatenshows.com

Ytterligare en trevlig helg blev mitt besök i Visby där jag kunde kombinera 2 dagars bedömning med släkträff och sightseeing. Allt lika roligt.

Visby är en fantastisk stad.

Den sista utomlandsresan gick till Kortrijk i Belgien där deras Euroshow pågick i två dagar. Man firade





50års jubileum och hade en påkostad bankett. Det var utställare från många olika länder.

Här en polskfödd griffon som var franskägd och blev BIS-4 valp. Särskilt mina schnauzerutställare var väldigt trevliga och skickade bilder efteråt.

Här en vinnande belgisk junior nedan ett helt gäng engelska utställare som ville posera med domaren och uppenbarligen rest i grupp från England.



Jag hade fina skottar från Tyskland och Ryssland och den ene vann Terriergruppen första dagen och den andre dag 2.





Ännu ett jubileum, Svenska Jack russell klubben fyllde 10 år och jag dömde deras specialutställning. Detta blev min Best in Show vinnare.

Säsongen avslutades med Stockholmsutställningen som i år blev lite annorlunda då pga av ovädret flera utländska domare inte kunde komma. Jag fick med kort varsel rycka in och döma bl.a. yorkshireterrier. Det var roligt, speciellt då min BIR-hund även vann Terriergruppen och blev res.Best in Show

